

Dis

In de verwickelingen en bijkomstigheden van alledag, verstrengeld in de hachelijke behaaglijkheid van sleur langs uithangborden met '*Hier wordt gerealiseerd...*' tijdens zondagse boswandelingen en na elke vrijpartij

hoe het zou moeten zijn overdacht, hoe te regenereren om weer het wonder van een aardappel te kunnen zien en na al die plaatsen en tijden die nergens toe dienden, terug te keren naar een tafel met wijn en met vrienden.